



Stakkels Karin

Skuespil i 3 Akter.

Isenesat af
Hjalmar Davidsen.



Optaget af
Nordisk Films Comp.



Personerne:

Otto Werner, Kunstmaler Hr. Arne Weel.
Karin, hans Model Fru Ellen Rassow.
John Fork Hr. Thorleif Lund.
Erna Derner, Danserinde Frk. Stella Lind.

Af Afdelingerne fremhæves:

I Otto Werners Atelier.
Om Aftenen paa Karneval.
Otto Werners gode Ven, Millionæren John Fork.
Den fejrede Danserinde.
Karins Skuffelse.
Næste Dag.
Den lille Model.
Et Tilbud fra John Fork.
„Skriv saa, hvad jeg dikterer!“
Brevet.
En Indbydelse.
Om Bord i Lystyachten.
„Jeg elsker Dem!“
„Jeg bortfører Dem!“
I Hvedebrødsdagene.
Ved Badestedet.
Et Gensyn.
Maleren og Millionæren.
Et Laan.
Karin vil hjælpe Kunstneren.
Skinsygens Følger.
„John Fork har dræbt sin Hustru!“
„Deres Hustru lever!“
Nogle Uger senere.
Paa Kliniken.
Karin besøger sin Mand.
„John, John . . .!“
Karin henvender sig til Politiet for at skaffe sin Mand Friheden.
Otto Werner er bleven Offer for en grufuld Ulykke.
„Hjælp mig til at flygte!“
Otto Werners sidste Brev.
Ved Dødslejet.
Mand og Hustru.

HISTORIEN om en lille Maler-Model, der svigtes af sin Kunstner, men vinder en velhavende og brav Mands Kærlighed. Ved Tankeløshed er hun ved at forspilde sin Lykke; men Skyerne, der truer med Uvej, spredes, Genvordighederne overvindes, og Karin bliver lykkelig.



Stakkels Karin.

Lille Karin er Kunstmaler Otto Werners Model og meget forelsket i den elegante, unge Maler, hvis kønne Ord og Kærlighedsforsikringer hun blindt har troet paa.

Otto har maaske ogsaa holdt af den unge Pige, men hans letsindige og flygtige Kunstner temperament fornægter sig ikke — han møder paa et Kunstnerkarneval sin tidligere Veninde, Danserinden Erna Derner, og glemmer fuldstændig Karin.

Den lille Model, der i lang Tid har glædet sig til det muntre Karneval, forstaar straks, at den kokette Danserinde har erobret Otto fra hende, og hendes Hjerte er ved at bryde af Sorg.

Ottos Ven og Velynder, Millionæren John Fork, er Deltager i Karnevalsfesten, og han kan ikke undgaa at lægge Mærke til den lille Kærlighedstragedie, der udspilles midt i Festens glade Hvirvel.

John Fork er ingen ung Mand, Livets Kamp har gjort ham tung og alvorlig, men Synet af den lille, bedrøvede Karin faar hans Hjerte til at banke. Han søger at trøste og



adsprede hende, men har ikke Held med sig — den unge Pige forlader kort efter den muntre Fest.

Karins Ynde og Ungdom har fuldstændig fortryllet John Fork, aldrig har nogen Kvinde gjort saa dybt Indtryk paa ham, og han beslutter at erobre hendes Hjerte.

Næste Dag indfinder han sig i Ottos Atelier og tilbyder den unge Kunstner at købe alle hans Billeder til dobbelt Pris, hvis han vil give Afkald paa enhver Forbindelse med Karin. Otto er lidt forbløffet over det mærkelige Forslag, men han gaar ind paa det og skriver efter Forks Diktat følgende Brev:

»Karin!

Herved meddeler jeg dig, at jeg har i Sinde at rejse bort med Frk. Denera. Jeg beder dig glemme mig og tilgive, at jeg har leget med dine Følelser.

Otto.«

Erna Denera jubler, da hun ser det store Beløb, Otto har faaet, og de lægger straks Planer om at rejse ud i den vide Verden.

John Fork indbyder nu Karin til at deltage i en Udflugt om Bord paa hans Lystyacht, og ude paa Søen erklærer han





hende sin Kærlighed og beder hende om at blive hans Hustru. Han viser hende Ottos Brev og forklarer hende, at hun gør bedst i at glemme den Mand, der letsindigt og hensynsløst har svigtet hende.

Lille Karin er bestyrtet — men Lystyachten er allerede i rum Sø — og John Forks stærke Vilje besejrer hende.

— — —

Karin bliver Forks Hustru og fortryder det ikke, hun kommer efterhaanden til at elske denne gode, ærlige Mand, der forkæler hende som et lille Barn. De nyder deres Hvedebrødsdage i en Villa, som Fork har lejet ved et stort Bade-
sted. Otto og Erna Denera kommer paa deres Rejse til det samme Badested, og da Fork og Karin en Dag aflægger et Besøg i Kasinoet, møder de Otto. Den unge Mand er saa glad over at gense Karin, at Fork bliver mistænsom. Han nærer Frygt for, at Karin ikke helt har glemt Otto, og vil helst undgaa enhver Forbindelse med den letsindige unge Mand. Otto er imidlertid i Pengeforlegenhed og opsøger næste Dag Millionæren for at bede om et Laan — men Millionæren afslaar det. Karin fatter Medlidenhed med Otto og tilbyder at hjælpe ham, uden at hendes Mand aner det. Fork hører de to tale sammen, en frygtelig Mistanke vaag-



ner i ham, han styrter ind i Værelset, og i desperat Fortvivelse lægger han Haand paa sin Hustru — — —

Otto tilkalder Hjælp, og John Fork, der er fuldstændig nedbrudt, føres bort af Politiet.

Karin maa gennemgaa et langt Sygeleje, men saa snart hun er i Bedring, gælder hendes første Tanke John. Den ulykkelige Mand er indlagt til Observation paa en Privatklinik, og Karin vil straks aflægge ham et Besøg. Hun er ukendt paa Stedet og er derfor glad, da Otto tilbyder at ledsage hende til Klinikken, hvor Fork er indlagt. Den unge Mand er forladt af Danserinden og yderst nedtrykt over den Ulykke, der har ramt Karin og John. John Fork er dybt bevæget, da han gense Karin — den frygtelige Mistanke har martret ham i Dage og Nætter, men han indser nu, at han har taget fejl — Karin er uskyldig.

Lykkelig ser han fra Vinduet efter hende, men med eet grebes han af et vildt Raseri. Han ser Karin tage bort sammen med Otto Werner . . . hun bedrager ham . . . hun har løjet for ham. Han sværger Hævn over Karin og hendes Elsker — — —

Samme Aften flygter Fork og iler til Villæen, hvor han faar at vide, at Karin er taget hen paa Hotellet til Otto Wer-



ner. Forbitret styrter Fork af Sted — de to Bedragere skal ikke undgaa deres retfærdige Straf . . .!

Han har ingen Anelse om, at Otto samme Dag er blevet Offer for en forfærdelig Ulykke. Den døende Mand har sendt Bud efter Karin og bedt hende om at komme hen til ham. Han vil se hende og tale med hende for sidste Gang, og Karin har efterkommet hans Ønske.

Da Fork opfyldt af Hævntanker sniger sig ind i Hotelværelset, ser han, at Karin staar ved et Dødsleje — det kommer til en hurtig Forklaring, og John indser, at hans Mistanke har været ubegrundet, Skinsygen har forblindet hans Øjne.

Lykkelig slutter han Karin i sine Arme.

